

Christen zijn op je werkplek

Een theologie van de leiding van God in je leven

Uitgewerkt door

Albert Aartsma,

Zendingswerker met WEC Nederland en
Oudste van de Vechtstroom Gemeente in Dalfsen

Een theologie van de leiding van God in je leven

Leven in de voetstappen van Jezus. Waarom zou je dat willen?

In onze samenkomsten zingen we liederen als *Jezus is Heer, Hij is de koning van mijn hart, Hij regeert*, en nog heel wat anderen met dezelfde strekking: Jezus als Heer van je leven. Een bekend begrip in evangelische kringen.

We bidden tot onze *Heer*, en we praten en schrijven over bouwen aan Gods Koninkrijk. Het is duidelijk dat we weten dat God op de een of andere manier heerst, regeert, ergens, maar gelijktijdig is hier ook nog veel onduidelijkheid over. In dit documentje leg ik je de theologie hiervan uit, het fundament waarop we met elkaar Jezus willen volgen: De theologie van het Koninkrijk van God, de heerschappij van God. Dit is fundamenteel als je nadenkt over christen zijn op de werkvloer, sterker nog, het is fundamenteel voor je hele leven als christen.

Het is voor ons christenen goed en belangrijk om te weten op grond waarvan Jezus Heer is, de Koning van mijn hart, en wat dat betekent voor ons dagelijks leven. Als Hij dat is natuurlijk... Waarom zou ik Jezus tot de Heer, de leider van m'n leven maken? Waarom zou dit zo'n nadruk moeten krijgen?

Je kunt dit documentje gewoon doorlezen, maar je kunt het ook gebruiken als een leidraad voor persoonlijke reflectie en Bijbelstudie op dit onderwerp. Daar willen we je toe aanmoedigen. We gaan een aantal Bijbelgedeeltes lezen en geven je een uitleg bij wat je leest. Neem hiervoor rustig de tijd en doe niet teveel in één keer. De bedoeling is vooral dat je nadenkt over wat je leest, over wat je zelf daarover denkt, en over de uitleg die we je geven. Bid voor je hiermee aan de slag gaat en vraag God om hierdoorheen tot je te spreken, om je duidelijk te maken wat deze theologie voor jou kan betekenen. Het kan je helpen om hierbij wat aantekeningen te maken.

Lezen: Lees om te beginnen het evangelie van Matheus hoofdstuk 4 en 6, en van Lucas hoofdstuk 9 en 10 aandachtig door. Ga niet verder voordat je deze hoofdstukken gelezen hebt.

Vraag: Als je dit gedaan hebt, reflecteer dan eens op de volgende vraag: Wat is de kern, de essentie, de belangrijkste boodschap die Jezus onderwees in deze delen van de Bijbel? Wat stond centraal in dit onderwijs, waar kwam Jezus steeds op terug?

Het valt in deze hoofdstukken namelijk op dat Jezus steeds over het Koninkrijk van God sprak. **Lees nu, om dit verder te onderzoeken in de Bijbel, de volgende Bijbelverzen**, en kijk of je het eens kunt zijn met de korte uitleg die ik erbij geschreven heb:

Enkele NT-delen van de Bijbel over de bediening van Jezus:

Mat 4: 17 - Het begin van de bediening van Jezus. Na de verzoeking in de woestijn van Jezus lezen we: "Vanaf die tijd begon Jezus te prediken, zeggende: "Bekeer u, want *het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen*. "

Mat 4:23 - "En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het *Evangelie van het Koninkrijk*, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk".

Mat 6:9, 10 - het Onze Vader: " Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. 10 *Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede*,

Mat 6:33 - De Bergrede, Jezus legt uit: Maar *zoek eerst het Koninkrijk van God* en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden...

Mat 24:14 - "En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen." (*de essentie van onze evangelieverkondiging*)

Mat 26:39 - De houding van Jezus ten opzichte van God de Vader: Jezus maakt zijn eigen verlangen ondergeschikt aan het verlangen van God

Lukas 9:2 - Het uitzenden van de twaalf: " en hij zond hen uit *om het koninkrijk van God te verkondigen*, en te genezen "

Lucas 9: 59, 60: 59 tegen een ander zei Hij: Volg Mij. Maar die zei: Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem: Laat de doden hun doden begraven, maar u, ga heen *en verkondig het Koninkrijk van God.*"

Lukas 10:1-9 - het uitzenden van de zeventig: **vs.9:** " genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: *Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen* "

Hand. 1:3 - Jezus sprak veertig dagen lang met zijn discipelen over de dingen die het Koninkrijk van God betreffen

Dus wat was de kern van het onderwijs en de prediking van Jezus? Jezus sprak letterlijk vanaf het begin tot het einde van zijn bediening over het *Koninkrijk van God* dat nabij is.

Toen Hij de twaalf discipelen uitzond, moesten ze verkondigen: 'Het Koninkrijk van God is nabij'. Toen Jezus later de tweeënzeventig uitzond, gebod Hij hen om te verkondigen: 'Het Koninkrijk van God is nabij'. Toen Jezus zijn discipelen leerde bidden, bad Hij 'Uw koninkrijk kome'. En tenslotte, vlak voor Zijn hemelvaart, sprak Hij met hen 40 dagen lang over het Koninkrijk van God.

Reflectievragen: Wat denk je, zou de reden zijn dat Jezus zo vaak sprak over het Koninkrijk van God? Wat bedoelde Hij volgens jou met 'het koninkrijk van God is nabij'? Waarom was dit zo belangrijk voor Jezus? Denk aan de profetie van Jesaja 9: 6, 7 (lezen)

En als dit onderwerp zo belangrijk was voor Jezus, hoe belangrijk zou dan het begrijpen van het Koninkrijk voor ons zijn? Voor onze gemeenteleden? Wat, en waar, is het Koninkrijk van God volgens jou?

Op deze vragen hebben we antwoorden gevonden die we nu zullen uitleggen.

Uitleg van de taal en de vertaling die gebruikt zijn voor het woord "Koninkrijk"

Voor een goed begrip van het woord *koninkrijk* moeten we kijken naar het taalkundig aspect van de woorden van Jezus. Jezus sprak natuurlijk niet in het Nederlands en gebruikte het woord Koninkrijk niet. Hij sprak vermoedelijk in het Aramees, de moedertaal van Zijn discipelen, en die begrepen precies wat Hij zei en bedoelde. Wij niet. Het Aramees werd vertaald in het Grieks en dat was de basis voor onze Nederlandse vertalingen. Theoloog George Ladd¹ geeft een goede en duidelijke verklaring hoe we de woorden "Koninkrijk van God" beter kunnen begrijpen. "Het Koninkrijk van God" heeft een toekomstige, eschatologische betekenis, maar op hetzelfde moment ook een betekenis voor het hier en nu. Om dit laatste te verklaren, keek Ladd naar de taal die wordt gebruikt in het Nieuwe Testament, en de betekenis ervan.

In het kort, ons woord 'Koninkrijk' is een vertaling van het Griekse zelfstandig naamwoord "Basileia", de Griekse vertaling van het Hebreeuwse malkuth of het Aramese malkutha. De primaire betekenis hiervan legt Ladd uit, is niet een geografisch gebied, een rijk, maar het regeren, het 'heersen'. Dit is een algemeen erkende uitleg onder theologen. De boodschap van Jezus was dus niet dat er ergens

¹ George E. Ladd, The Gospel of the Kingdom, 1959

‘een vaag iets’, een ‘gebied van God’ dichtbij was gekomen, maar Hij vertelde aan Zijn volgelingen dat een bepaalde handeling van God, een activiteit van God, dichtbij was gekomen. De heerschappij van God was dichtbij gekomen.

We mogen concluderen dat als Jezus in onze Nederlandse vertalingen zegt: " Het koninkrijk van God is nabij ", Hij in zijn eigen Aramese taal zei: "De heerschappij van God is nabij". Zie Mat. 4:17.

Als dat de boodschap van Jezus aan de mensen is, en dus ook aan ons, dan is een belangrijke vraag voor ons: Waar heerst God, waar regeert Hij, hoe nabij is het? En; hoé regeert Hij? Wat denk jij?

Regeert God niet in ons hart, als we hem dat laten doen? Is God's regeren niet het ontvangen van zijn leiding en input in ons leven? Zou het kunnen dat Gods heerschappij zo dichtbij is dat we, op het moment dat we ons onderwerpen aan Zijn leiding, de heerschappij, de leiding van God, binnengaan? Dus met Bijbelse woorden: het koninkrijk van God binnengaan? Het zou vanaf dat moment God zijn die ons richting geeft, ons vertelt wat we zouden moeten doen. We gaan dit verder uitleggen, en lezen eerst weer een aantal verzen:

Lees Lukas 17: 20, 21 - Jezus zegt hier als een feit dat het Koninkrijk van God niet zichtbaar is, in tegenstelling tot de koninkrijken die we kennen in onze tijd. In het Aramees zei Hij: de malkutha, de heerschappij van God, is niet zichtbaar. Hij zegt ook in Zijn eigen taal dat de heerschappij, de leiding van God, IN ons is. Vertelde Jezus hier aan de farizeeërs dat Gods heerschappij gaat over Zijn leiding in ons denken, in ons leven? Het Nederlandse woord Koninkrijk stuurt ons denken een andere kant op dan het Aramese woord Malkutha dat Jezus hier gebruikte.

Lees Jes.9: 5, 6 - Zou dit de vervulling zijn van Jesaja's profetie in deze verzen? De heerschappij over mijn leven is in handen van Jezus?

Als je nu de volgende verzen uit het begin van dit document nog een keer leest, en je vervangt het woord *Koninkrijk* door *Heerschappij, (de leiding van God)*, dan wordt het duidelijk waar Jezus het over had met Zijn discipelen:

Mat 6: 9, 10 - het Onze Vader: " Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. 10 *Uw heerschappij kome, Uw wil geschiede*; ofwel: leidt me, en help me uw wil te doen...

Mat 6:33 - De Bergrede: Jezus legt uit: *Maar zoek eerst de heerschappij, de leiding van God* en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden...

Mat 24: 14 - "En dit Evangelie *van de leiding van God in je leven* zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen." (de essentie van onze evangelieverkondiging)

Zou het de bedoeling van Jezus zijn geweest om zijn discipelen, en ons, te vertellen dat we bedoeld zijn om direct en persoonlijk onder zijn heerschappij, zijn leiding, te leven? Gaan we het Koninkrijk binnen door ons te onderwerpen aan Gods leiding? Vergelijkt Jezus het binnengaan van het Koninkrijk daarom met de kameel die door het oog van de naald gaat, omdat het opgeven van onze autonomie voor de meesten van ons te moeilijk is?

Zou dit de aan Abraham beloofde zegen zijn voor alle naties, volkeren en talen, voor alle mensen? Een leven onder leiding van de almachtige God die van ons houdt, die verlost, die keer op keer vergeeft, die talenten en geestelijke gaven geeft, die genezing en herstel geeft, die onze wonderbare raadsman is, en die in ons woont om ons nooit meer te verlaten? Ik geloof dat dat zo is.

Laten we dit vasthouden en eens even kijken naar het regeren van God, naar Jezus als de Heer, de Koning, van je leven. (voor de duidelijkheid vervang ik het woord koninkrijk even door regeren, leiden of heersen). Wat betekent dat? Hoe werkt dat? Luisteren naar Gods stem, luisteren en gehoorzamen, leven door de Geest, gaven en talenten ontdekken en ontwikkelen. Welke gevolgen zou dit hebben voor een christelijke gemeenschap? Een kerk? Zending? In deze relatie met God, met Jezus, willen we in onze gemeente groeien.

Neem wat tijd om na te denken over het volgende:

Het is Gods Heilige Geest die ons geestelijke gaven heeft gegeven. We lezen dat bijvoorbeeld in 1 Cor. 12. Hij kent ons dóór en dóór want Hij heeft ons gemaakt, en Hij geeft ons die gaven om ze te gebruiken in het lichaam van Christus. Denk aan Paulus' uitleg in 1 Kor. 12: 15 over het oog en de hand, we hebben elkaar nodig. Onder Gods leiding krijg je in onze gemeente de gelegenheid om je gaven te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Anderen zullen je gaven onder Gods leiding kunnen herkennen en erkennen. Een roeping voor een bediening, of bijvoorbeeld een roeping voor zending, zal onder Gods leiding bevestigd kunnen worden door de leiders en vervolgens steun uit de gemeente kunnen ontvangen om uitgewerkt te worden. In een geestelijke strijd, of in bevrijdingspastoraat zul je onder leiding van God erg sterk staan tegenover de machten uit de duisternis, omdat je jezelf hebt onderworpen aan Jezus. Je tegenstanders kunnen je op dit punt niet aanklagen.

We hebben gekeken naar het onderwijs van Jezus en de nadruk die Hij legde in Zijn onderwijs op het Koninkrijk van God. Het lijkt voor de hand liggend om dat als een nieuwtestamenteisch thema te beschouwen, maar als we naar het oude testament kijken, zullen we ontdekken dat God altijd, vanaf het begin, degene wilde zijn die leidt, richting geeft, als Koning, de leider van mensen.

Als we het Oude Testament lezen zien we dat het Gods plan is dat Zijn volk onder Zijn koningschap zou leven, onder Zijn heerschappij, onder Zijn leiding. En hoe leidde God? Door Zijn woord en door Zijn Geest, met dromen, ingevingen, anderen, situaties, etc. In liefde en mededogen, als een herder die ons voorgaat en de weg wijst. Dit zien we in het Oude Testament.

O.T. Bijbelgedeelten om te lezen:

Ex 15:26 - Het plan van God voor zijn Koningschap / leiderschap: "Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. "

Exodus 19:5, 6 - "als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn." God werd Koning van Israël en Israël werd het koninkrijk van God. Dit is het eerste geval in de Schrift dat spreekt over God als Koning en over zijn Koninkrijk.

Exodus 24:12 - De eerste daad van God als koning was het geven van de wet. God openbaarde zich als de wetgever: Hij veranderde een grote groep vluchtelingen in een natie door hun de wet te geven: God regeert door de wet, net zoals elke andere natie wordt geregeerd door wetten. En God zoekt gehoorzaamheid aan zijn leiding

Ps 127:1 - "Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan ... "

Ps 118:22 - "De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden..."

Ps 145:11-13 – "Zij zullen de heerlijkheid van Uw Koninkrijk (malkuth, heerschappij) in herinnering roepen en van Uw macht spreken, om de mensenkinderen Zijn machtige daden bekend te maken, de glorierijke heerlijkheid van Zijn Koninkrijk. Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, Uw heerschappij omvat alle generaties.

1 Sam 8:4-7 - God werd verworpen als Koning over Israël

1 Samuël 15:22 - Maar Samuel antwoordde: "Heeft de HEERE evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heere? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen".

Jes. 9:5, 6 – "de heerschappij rust op Zijn schouder"

Uit deze en vele andere delen van de Bijbel zien we dat het Gods verlangen is om mensen die Zijn bestaan erkennen, die in Hem geloven, te leiden. Jezus zei dat hij bekend gemaakt heeft alles wat de Vader Hem had getoond (Johannes 15:15), en wàt was centraal in Zijn onderwijs? De heerschappij van God is nabij. (Het koninkrijk van God is nabij)

Veel andere gedeelten in het Nieuwe Testament laten ons zien hoe belangrijk gehoorzaamheid aan God is (en hoe moeilijk voor ons). **Lees de volgende bijbelgedeeltes**, en overweeg ze in het licht van dit onderwijs over de leiding van God in je leven:

Nieuwe Testament :

Mat. 7:21 - "Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen (*heerschappij van God*), maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is".

Mat. 19:24 - "Nogmaals zeg Ik u: Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. " (*zich onder de leiding van God stelt*)

Lucas 6:46 - "Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg? "

Lucas 9: 59, 60: 59 "Tegen een ander zei Hij: Volg Mij. Maar die zei: Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. 60 Maar Jezus zei tegen hem: Laat de doden hun doden begraven, maar u, ga heen en verkondig het Koninkrijk van God."

Lucas 14:25-33 - "Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn". Jezus vraagt dat we onze eigen wil onderwerpen aan de Zijne, het opgeven van onze autonomie.

Luke 17:20-21: - "Het Koninkrijk van God komt niet *op waarneembare wijze*. 21 En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u". (*de heerschappij van God is binnen in je*)

Hebreeën 11:8 - Abraham werd geroepen om naar een plaats te gaan die hij later als zijn erfenis zou ontvangen. Hij gehoorzaamde en ging, ook al wist hij niet waar hij heen ging. Leven in geloof kan scheiding betekenen: van land, gezin, vrienden(denk aan zending), eigen ambities en verlangens.

Woorden van Paulus:

Handelingen 13:47 - "Zo immers heeft de Heere ons geboden: Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde." .(zie ook Jes.42:6) De Heer

(Grieks: *Kurios*, de gedachte achter het woord *kurios* is superioriteit, gezag) gebiedt, en Paulus gehoorzaamt.

Hand. 20:25 - En nu, zie, ik weet dat u allen, bij wie ik rondgegaan ben en *het Koninkrijk van God* gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. : Paulus preekte/verkondigde de leiding, de heerschappij van God

2Kor 4:5 - "Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere" (Kurios)

Gal 2:20 - "Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij;"

Rom. 14:17,18 - "Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehaaglijk voor God en in achtiging bij de mensen".

Onderwijst Paulus in zijn brieven ook niet het leven in het Koninkrijk, het leven onder Gods leiding? Zien we dat al deze verzen, en vele andere, samen met het onderwijs van Jezus, laten zien dat het Gods verlangen is dat we zijn plan, Zijn wil voor ons leven kennen, en dat hij ons uitnodigt om Hem te volgen? Hem te gehoorzamen? Wat denk je nu van Mat. 11:28 (**lezen!**) waar Jezus voorstelt om met Hem in een juk te gaan leven? Onlosmakelijk verbonden en onder Zijn leiding? En zou dit misschien ook bedoeld kunnen worden met Psalm 127:1 - '*als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan*' - ? Dat als we als individuen, als gemeente, als kerk *niet* leven en handelen onder Gods leiding zoals in het voorgaande beschreven, dat we dan misschien wel veel tevergeefs zouden kunnen doen?

Hoe regeert God, hoe heerst Hij?

Wij denken bij heersen en heerschappij al gauw aan autoriteit, aan gezag, en aan gehoorzamen. Degene die heerst, zal met gezag mensen aansturen en hen zeggen wat ze moeten doen en laten. De mensen zullen aan dat gezag moeten gehoorzamen. Denk bijvoorbeeld aan je leidinggevende op je werk, denk aan regeringen die wetten maken. Voor sommige mensen, ook voor sommige kerkleiders, klinkt het uitoefenen van gezag en macht wel aantrekkelijk, maar Jezus laat een andere vorm van heerschappij zien die veel meer lijkt op liefdevol leiding en richting geven dan op gezag uitoefenen en gehoorzaamheid eisen. Hij gebruikt daarbij het voorbeeld van de herder die zijn kudde schapen leidt en hen zó lief heeft dat hij het éne zoekgeraakte schaap gaat zoeken. Hij zegt in Markus 10 vers 45 van zichzelf: *Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.* God wil dus geen autoritair gezag uitoefenen, maar ons liefdevol dienen. (Denk aan Adam en Eva: ze horen niet van de appel te eten, maar God houdt hen niet met gezag en autoriteit tegen) Hij wil een liefdevolle vader en leider zijn, Hij verteld wat goed voor je is maar eist niets van je en Hij dwingt je niet, Hij straft je ook niet maar Hij biedt je een nieuw leven aan onder Zijn leiding. En ook dat mag je afwijzen. Je mag doen wat je wilt, maar je draagt zelf wèl de gevolgen van je keuzes. (Lees Joh.3: 18: Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft is al veroordeeld omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.)

Hoe ontvang je leiding van God, en hoe weet je of iets wat je denkt te ontvangen van God is?

In de Bijbel kunnen we veel lezen over hoe God leiding gaf aan mensen. Zijn woord neemt daarvoor een belangrijke plaats in. In het boek Deuteronomium zien we een voorbeeld van God die wil leiden:

Lees Deuteronomium 17-20:

Verder moet het zó zijn, als hij op de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft, vanuit de rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is. 19 Dat moet bij hem zijn en hij moet er alle dagen van zijn leven in lezen om de HEERE, zijn God, te leren vrezen en om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in acht te nemen door ze te houden, 20 opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders, opdat hij niet afwijkt van het gebod, naar rechts of naar links en opdat hij zijn dagen verlengt in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen, te midden van Israël.

De koning moest de boekrol overschrijven of laten schrijven, en die vervolgens altijd bij zich hebben, erin lezen en eruit leren.

Je kunt stellen dat we veel van Gods leiding kunnen vinden in de Bijbel. Door die te lezen en biddend te overdenken kunnen we daarin ontdekken dat God liefde is, en dat Hij een plan heeft met ons. De Bijbel leidt ons om nieuwe omgangsvormen te leren waarin elkaar liefhebben, de minste willen zijn, sorry kunnen zeggen, elkaar kunnen vergeven, centraal staat. Als we leiding van God gaan zoeken kunnen we dus beginnen in de Bijbel. Lees de Bijbel en overweeg, vergelijk bijvoorbeeld je situatie met die van iemand in de Bijbel, stel vragen (wat deed de persoon, hoe sprak God, hoe greep God in, hoe werd Gods bedoeling duidelijk etc., hoe liep het af, etc.) Denk na over wat je leest, Wat zegt dit over God? Over Jezus? Over mij? Waarom is dit zo belangrijk voor God? Lees ik iets dat mij kan helpen in mijn situatie? Waar ik vandaag iets aan heb?

Drie elementen in leiding van God:

- 1. Het woord van God,**
- 2. De Heilige Geest, Gods stem, een sterk gevoel, een sterke gedachte, impressie, verlangen dat van Hem komt**
- 3. Omstandigheden: open deur, de gelegenheid, Gods voorziening, mensen die je bevestigen.**

Er zijn de grote stappen in ons leven, maar natuurlijk zijn er vooral heel veel kleine momenten waarop we hulp van God kunnen vragen. Hoe komen we erachter wat God tegen ons zegt? Hoe weten we dat zeker?

God zal je soms ingevingen geven, sterke gedachten die je niet herkende als van jezelf. Of je ontvangt/leest een toepasselijk vers uit de Bijbel, of iemand komt met een vers van God speciaal voor jou, er zijn veel manieren waarop God onverwacht tot je kan spreken en naarmate je daar meer naar gaat luisteren en er naar gaat handelen, krijg je er meer ervaring in. Gebeurt dat vaak? Dat hangt er ook een beetje vanaf of je je hierop richt iedere dag. Als je je dag zoveel mogelijk met Jezus leeft, tegen Hem praat, Hem je vragen stelt, dan ga je Zijn leiding vaker meemaken. Lang niet altijd hoor je iets, maar probeer je gerichtheid op Hem te houden. Zeker op momenten waar het er op aankomt, moeilijk gesprek, lastige klus, probleem, keuzes die je moet maken, vraag God dan om hulp, om inzicht, om leiding.

En om zeker te zijn dat leiding van God komt is het goed om te weten dat je een diepe vrede in je hart zult ontvangen bij de keuze die je wilt maken. Je wéét innerlijk dat dit goed is. Bij keuzes die grote gevolgen voor je hebben is het raadzaam om ook anderen te betrekken in je zoektocht om leiding. Vraag betrouwbare broeders of zusters om met je mee te bidden. Als anderen na een tijd van gebed met een bevestiging komen, en je hebt een grote vrede van God daarbij, dan is het heel waarschijnlijk dat dit Gods plan voor je is.

Oefen je in het horen van Gods stem, het ontvangen van Zijn leiding.

Het gaat niet vanzelf, je moet hier wat ervaring in gaan krijgen. Dit kun je doen door in gebed te gaan, stil te worden, en dan je situatie aan God voorleggen en Hem vragen om in die situatie te spreken. Word stil in je hoofd, breng je gedachtes tot rust, en stel God de vraag: Heer, wat moet ik doen? Wat is uw weg in deze situatie? Wat moet ik besluiten? Als je dan een ingeving krijgt, een sterke gedachte, vraag dan of dat het is wat God bedoeld. Misschien komt je een Bijbelgedeelte te binnen. Ga die dan lezen, en vraag God òf, en hoe, je dit kunt toepassen. Als je dan iets van vrede ervaart dan is dat mogelijk de richting die je van God ontvangt. Misschien krijg je een gedachte. Of een beeld, een plaatje ergens van. Misschien zie je heel duidelijk een tekst verschijnen, een woord of meerdere woorden. En misschien zie je niks, ontvang je niets. Dat kan ook. God kan je op verschillende manieren iets duidelijk maken, maar dat ook niet doen. Leiding komt soms niet op een moment of manier waarop je dat verwacht.

Als je niets hebt ontvangen dan is dat niet erg, maar volhard in het zoeken en bidden om Gods leiding. Vraag God om je hierin te vormen, te onderwijzen, volg de Bijbelse voorbeelden. En, bedenk: niemand, ook degene met een duidelijke profetische gave, zal het 100% van de tijd 100% goed hebben als het om Gods leiding gaat. We kunnen ons hierin oefenen door God zulke vragen te stellen. Heer, wat moet ik met dit probleem op m'n werk? Heer, wat met ik zeggen, Heer, Help me. Als je hier een gewoonte van maakt zul je gaan ervaren dat je Gods ingevingen, Gods leiding gaat ontvangen.

Er is heel wat geschreven over de leiding van God in je leven, en we raden je aan om hierover te gaan lezen. Lees biografieën van bijvoorbeeld zendelingen en leiders die getuigen van een leven onder Gods leiding. Hieronder staan een paar boeken die ik je kan aanbevelen, en uitlenen:

Een andere kijk op Leiding - Bob Mumford, Uitgeverij Gideon
Surprised by the voice of God – Jack Deere
Celebration of discipline (Ned: Feest van de Navolging) – Richard Foster
Power Evangelism - John Wimber
Op de Bres – Norman Grub
De man die God geloofde – Hudson Taylor

Tenslotte

Wat deze theologie ons laat zien is dat als wij tot ons recht willen komen, onze talenten en gaven willen ontdekken, ontwikkelen en inzetten, bevestiging, erkenning en steun van anderen daarbij willen ervaren, dan doen we er goed aan om ons over te geven aan Gods leiding in ons leven. Voortaan Zijn leiding te zoeken, te verstaan, en te volgen. Dit is de kern van het onderwijs van Jezus, en daarom ook de kern van wat we onderwijzen in onze Vechtstroom Gemeente. Dit is waar we elkaar in willen aanmoedigen en steunen. Deze theologie is een deel van het fundament waarop we een groep mensen willen zijn die samen Jezus willen volgen, leven onder de leiding van God, in de voetstappen van Jezus. Met vallen en weer opstaan. Als we het lied *“Hij is de koning van mijn hart”* zingen, dan is Hij dat werkelijk.

Albert Aartsma