

# Geroepen naar de onbereikten

**“Opeens begon ik de naam van een land in Azië te zeggen. Een diepe vrede nam bezit van mij en ik wist dat ik daarheen zou gaan!”.** Het overkwam Moniek\* nadat ze God had gevraagd naar welk land Hij haar wilde uitzenden. Inmiddels werkt ze er alweer een aantal jaren onder bevolkingsgroepen die nog nooit van Jezus hebben gehoord.



## Bijbelschool

Als kind wist Moniek dat God bestond, maar van een God die haar persoonlijk kende had ze nog nooit gehoord. Een zeilkamp van een christelijke studentenvereniging was de start van een compleet veranderd leven: “Ik ervoer Gods vrede en leiding en ik wilde de Bijbel leren kennen. Daarom wilde ik naar een Bijbelschool. Hier hoorde ik meer over zending. Enthousiast geworden over de mogelijkheid dat anderen ook over Jezus zouden horen, begon ik wekelijks met een medestudente te bidden dat God werkers zou sturen in de oogst. Het duurde niet lang voordat ik de indruk kreeg dat ik zelf moest gaan...”

## De Na

Ondanks dat niet iedereen in Monieks omgeving blij was met haar keuze om de zending in te gaan, zette ze toch de stap naar Azië. Ze werkt er onder de Na, een minderheidsgroep met minder dan 0,1% christenen. De Na geloven in een mix van animisme en Boeddhisme. Moniek wil daarnaast graag gaan werken onder twee andere bevolkingsgroepen die wonen in een geïsoleerd, achtergebleven gebied ongeveer ter grootte van Nederland. Er zijn waarschijnlijk 2 christenen onder hen en geen enkele kerk.

*\*) Moniek heet in werkelijkheid anders*

## Droom

Monieks droom is dat er voor deze onbereikten gebeden wordt: “Ik verlang ernaar dat hun ogen geopend zullen worden voor Jezus, dat er christenen naar hen toegaan en hen kunnen vertellen en voorleven wie Jezus is. Ik geloof dat God hen liefheeft en dat Hij wil dat ook zij de kans krijgen om over Hem te horen”.

## Onbekend maakt onbemind?

Wat betekenen de onbereikten voor christenen in Nederland? Moniek heeft er wel een idee bij: “Ik merk dat het voor veel mensen een ‘ver-van-mijn bed-show’ is. Het leeft niet. Alsof onbekend onbemind maakt. Maar God wil heel graag deze onbereikten bereiken zodat ook zij onderdeel uitmaken van de ontelbare menigte uit elke stam, taal en natie die voor Zijn troon zal staan”. (Openbaring 7: 9).

## Betrokken raken

Moniek heeft nog een paar tips hoe je betrokken kunt raken bij de onbereikten: “Er zijn gebedsboekjes voor onbereikte volken. Wanneer je voor ze bidt leer je deze volken ook beter kennen. Bij WEC Nederland kun je meer informatie over deze gebedsboekjes krijgen. Ook kun je

bidden voor zendingen die onder de onbereikten werken, misschien komt er wel een zending uit je eigen gemeente!”.

## Colofon

No. 2, Apr. - Jun. 2021. jaargang 59.

WEC Nieuws is een kwartaaluitgave van St. WEC Nederland  
Waalstraat 40  
8303 DH Emmeloord

Directie: Silvian en Thamar Hamstra en  
Kezia Schoonveld

Eindredactie: Hans Frinsel

Giften met aangegeven bestemming worden, zonder aftrek van onkosten, aan het betreffende zendingenproject overgemaakt. Het is mogelijk St. WEC Nederland testamentair te gedenken.

Bankrekening St. WEC Nederland:  
IBAN NL 98 ABNA 0426 839 536.  
Incassant nummer is  
NL12ZZZ564954390000.

ANBI registratie St. WEC Nederland:  
no. 852153958.

Telefoon: (0527) 616 521  
Mail: [info@wec-nederland.org](mailto:info@wec-nederland.org)  
Internet: [www.wec-nederland.nl](http://www.wec-nederland.nl)  
Facebook: WECNederland  
LinkedIn: WEC Nederland



# Nieuws



WEC Nederland  
Passion for Mission

## We zijn nog lang niet klaar...

Door Hans Frinsel

**William Carey wordt algemeen gezien als de vader van de moderne zendingsbeweging. In 1792 schreef hij als jonge baptistenpredikant een pamflet waarin hij stelde dat het de plicht is van christenen om volken die het Evangelie niet kennen tot Christus te leiden.**

Je zou denken dat Carey's stelling als vanzelfsprekendheid geaccepteerd werd, maar dat was beslist niet zo. ‘God kon de heidenen ook wel zonder onze hulp bekeren’, was de reactie van sommige geestelijke leiders. Men hield zich liever bezig met de eigen kerk in het eigen ‘christelijke’ land. Daarmee verloochenden zij de hoofdpdracht van Christus aan Zijn volgelingen om alle volkeren het Evangelie te brengen.

William Carey liet het niet bij woorden, maar vertrok in 1793 zelf naar India, waar hij de rest van zijn leven zou werken. Hij heeft er een grote impact gehad.

De moderne zendingsbeweging ontstond dus ruim tweehonderd jaar geleden in India en er is veel werk in dat grote land gedaan. Maar onlangs wees ds. Marten Visser van GlobalRize op cijfers van het Joshua Project (<https://joshuaproject.net>) die aantonen dat het Christendom in India

het minst bekend is. Maar liefst 1,3 miljard Indiërs, dat is 95% van de bevolking, weten niets van het Evangelie. Wereldwijd zijn er in totaal zo'n 3,2 miljard mensen die in deze categorie vallen. “En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben?” vraagt Paulus.

Een bekende baptistentheoloog, A.H. Strong, heeft eens geschreven dat we ons niet moeten bezighouden met de vraag wat het lot zal zijn van heidenen die nooit van Christus horen, maar wat er met ons gebeurt als we onze plicht verzaken om hen het Evangelie te brengen.

De Westerse kerk raakt steeds meer naar binnen gericht. We maken ons zorgen over de leegloop van de kerk. We investeren veel geld, tijd en middelen om onze diensten zo aantrekkelijk mogelijk te maken in de hoop een generatie afhakers weer terug te halen. Die generatie mogen we niet vergeten, maar stellen we daarmee

de juiste prioriteit? Is een volle (of rijke) kerk ons doel? Of gaan we op zoek naar onbereikten, zoals de vluchtelingen en immigranten uit andere culturen? Of naar de 3,2 miljard onbereikten in andere werelddelen? Waar ligt onze prioriteit? Bij degenen die weglopen van het Evangelie of bij degenen die het Evangelie nog nooit gehoord hebben?

De Here Jezus vertelde ons een interessante gelijkenis. Een rijke man had een groot feest gepland. Hij had zijn hele adressenbestand van vrienden en kennissen lang tevoren ingelicht. Maar toen hij vlak voor het feest een herinnering stuurde, gaven ze niet thuis. De rijke man besloot toen om iedereen die nog niet in het adressenbestand stond, uit te nodigen: de armen, de minderbedeelden, degenen die niet meetelden. Er zijn 3,2 miljard mensen die nog niet in het adressenbestand staan en het Evangelie nooit gehoord hebben. Daar focussen we op in dit WEC Nieuws.



# Website No Choice vernieuwd

In september 2019 startte het platform No Choice om aandacht te vragen voor de minst-bereikten, de mensen die (nog) geen kans hebben gehad om het goede nieuws van het Evangelie te horen. Veel van hen wonen in moeilijk toegankelijke gebieden, vanwege oorlog, armoede, politieke onrust of geestelijke duisternis.

Samen met 15 andere organisaties is WEC betrokken bij No Choice, dat onlangs nieuw leven is ingeblazen. De website (<https://www.no-choice.nl>) is vernieuwd, met nieuwe verhalen en meer aandacht voor de aangesloten organisaties. Van harte aanbevolen.



## WEC en de onbereikten

De visie van WEC is 'het Evangelie te delen met de mensen die nog niet of nauwelijks van Jezus hebben gehoord, door de boodschap en de liefde van Jezus voor te leven'.

Hoe staat het eigenlijk met het gestalte geven aan deze visie: worden er vorderingen geboekt of is er nog veel 'werk aan de winkel'? Wij vroegen het aan Wayne en Miriam Cowpland (internationaal leiders Research en Gebed bij WEC). Zij hebben jaren in Tsjaad (Afrika) onder onbereikte Arabieren gewerkt. Volgens hen gaat de voortgang onder andere langzaam doordat de wereldbevolking steeds meer groeit: "Het is opzienbarend dat tweeduizend jaar nadat Jezus naar de aarde kwam met het Goede Nieuws, nog altijd 86% van de boeddhisten, hindoes en

moslims geen christen persoonlijk kent (Bron: Center for Global Christianity). Recente cijfers van het Joshua Project laten zien dat wereldwijd 7.400 van de 17.400 bevolkingsgroepen als onbereikt kunnen worden beschouwd. Dit is meer dan 40%. Onder hen bevindt zich geen christelijk getuigenis. Er is dus nog veel werk te doen.

Toch worden er kerken geplant onder de onbereikten. Tussen 2013 en 2018 heeft WEC 188 gemeentes mogen stichten en ook door werk van andere

organisaties en kerkgenootschappen zijn er nieuwe gemeentes ontstaan. Als organisatie zijn we werkzaam onder 171 bevolkingsgroepen, die voor het grootste deel onbereikt zijn. Voor 76 andere bevolkingsgroepen zijn we aan het bidden en onderzoeken hoe we met hen in contact kunnen komen. Gods Woord verzekert ons dat Hij aanbeden zal worden door een grote menigte die niemand tellen kan, uit alle landen en volken, van elke stam en taal!" (Openbaring 7: 9)



### In Memoriam - Ron Cooke

Op 1 januari overleed Ron Cooke op 74-jarige leeftijd. Ron was een echte pionier. Hij en zijn vrouw Jeanette kwamen vanuit Tasmanië, Australië, naar Nederland om een nieuwe zendingsschool (Cornerstone) op te zetten. In Emmeloord hebben zij eerst een jaar taalstudie gedaan. Daarna verhuisden zij met hun gezin naar Beugen en betrokken een oud klooster van een zusterorde. Verschillende Emmeloorders vroegen: "Waar is Ron?" Wij merkten dat de lokale mensen in korte tijd Ron in hun hart hadden gesloten. In Beugen (een katholieke omgeving) was hij ook goed bekend en zeer geliefd. Hij was de grote verbinder die de Beugenaren wist te betrekken bij het geloof en de activiteiten op Cornerstone. Ron had een blijde persoonlijkheid en was gemakkelijk te benaderen. Ron was echt een mensenmens. Hij genoot van tuinieren en Cornerstone deed daar zijn voordeel mee. Ook genoot hij van goede gesprekken met iedereen en waar mogelijk deelde hij het Goede Nieuws met hen. Daardoor konden er verschillende Bijbelstudiegroepen in het zuiden van Nederland worden opgezet. Ron vond dat wij moesten 'vieren' wanneer mensen de Here God vonden. Nu 'vieren' de engelen zijn 'thuiskomen'.

## Achtergrondinformatie over de onbereikten

In de berichtgeving over de staat van de onbereikten in de wereld worden er regelmatig allerlei getallen getoond. Maar waar zijn deze getallen nu eigenlijk op gebaseerd? De voornaamste bron is het Joshua Project, door veel christelijke organisaties als betrouwbaar gezien. Op de website van Joshua Project is informatie te vinden over allerlei

onbereikte bevolkingsgroepen. Dit is een mooie handleiding voor gebed en grotere betrokkenheid bij de volken die nog geen kans hebben gehad om over het Evangelie te horen.

Een andere belangrijke bron is Operation World, opgezet door Patrick Johnstone en Jason Mandryk. Beiden zijn werkzaam bij WEC International. Op hun website

[www.operationworld.org](http://www.operationworld.org) is allerlei achtergrondinformatie te vinden over

landen en volken met ook veel aandacht voor de onbereikten. Via de Play Store kun je de app van Operation World downloaden op je mobiele telefoon en word je iedere dag herinnerd om te bidden voor een specifiek volk of land.

Ook kun je je aanmelden voor de maandelijkse gebedskalender van WEC. Op deze manier kun je dagelijks bidden voor onze werkers die uitreiken naar de onbereikte volken. Aanmelden kan via het contactformulier op onze website.



### Volken – De Mosuo

De Mosuo zijn een minderheidsgroep van een kleine 50.000 personen in Zuidwest-China. De meesten wonen in houten huizen in de bergen. Zo'n duizend jaar geleden zijn ze vanuit Tibet naar China gekomen. De Mosuo leven van landbouw en toerisme en hebben een eigen taal. Ze zijn heel gastvrij en houden van dansen en zingen.

Kinderen worden opgevoed door de moeder en haar broers. Haar man is namelijk alleen 's nachts thuis en keert overdag terug naar het huis van zijn moeder. De Mosuo geloven in het Tibetaans Boeddhisme. Voor het grootste deel is dat animistisch. Ze moeten hun goden elke dag tevredenstellen met offers. Veelal leven ze in angst. Lama's (een soort priesters) hebben een grote invloed op het leven van de Mosuo door middel van rituelen. Bid dat de ogen van de Mosuo open mogen gaan voor Jezus en dat ze Hem leren kennen. En bid voor werkers en open deuren om deze groep te kunnen bereiken.

Er zijn nu enkele tientallen Mosuo christenen. Ama is enig christen in haar dorp. Er wordt geprobeerd haar te weerhouden van het delen van haar geloof. Bid dat ze mag volhouden en dat ze een levend getuige mag zijn in haar dorp.

### In Memoriam - Kees Glas

Op 20 januari jl. overleed Kees Glas, 90 jaar oud. Hij was één van de allereerste Nederlandse WEC zendelingen. Geboren op 20 april 1930 in st. Pancras (NH) in een vroom gereformeerd gezin, kwam hij in 1950 tot overgave aan Christus. Hij ervoer een roeping om het Evangelie uit te dragen en schreef zich in voor een WEC-zendingsopleiding in Schotland. Na zijn opleiding solliciteerde hij bij WEC. Geconfronteerd met de behoefte aan werkers voor Zuid-Korea vertrok hij daarheen in 1956. Veel Zuid-Koreaanse christenen kenden geen geloofs zekerheid en als Bijbelleraar mocht hij velen van hen tot zegen zijn. In 1959 reisde Rie hem vanuit Nederland na. In 1960 trouwden zij en samen werkten ze als veldleiders in Zuid-Korea. In 1974 keerden zij met hun vier zonen terug naar Nederland, waar zij het WEC-leiderschap overnamen en het nieuwe hoofdkwartier in Emmeloord openden. In 1979 werden zij regionaal WEC-leiders voor het Midden-Oosten. In 1982 namen zij afscheid van WEC en wijdde Kees zich aan een bediening van bijbelonderwijs, waarin hij velen tot grote zegen is geweest. We zijn dankbaar voor zijn leven en wensen Rie en hun kinderen Gods kracht en zegen toe.

