



Nieuws

WEC Nederland
Passion for Mission

Even voorstellen: Een welkome versterking van het team in Emmeloord



De werkdruk van het kleine team op het WEC kantoor is groot en we zijn ontzettend blij dat Sido Wattel het team is komen versterken. Hij vertelt ons hoe hij bij zending betrokken is geraakt:

Sinds 1 februari werk ik op het kantoor bij WEC Nederland in Emmeloord. Samen met Jelte ga ik de boekhouding bijhouden. Vorig jaar augustus kwam ik voor het eerst in gesprek met het leiderschapsteam van WEC, toen ik op zoek was naar een andere werkplek. Op dat moment was er op de financiële administratie geen vacature. Maar we zouden in contact blijven.

Het verlangen om in de zending te gaan werken ontstond al in 1999, toen ik tot geloof kwam. Vol van Gods liefde wilde ik mensen tot in de verste uithoeken van de wereld vertellen over Hem. God heeft het echter zo geleid dat ik al die jaren op de achtergrond mijn boekhoudkundige talenten heb mogen inzetten en zo zendingswerkers in binnen- en buitenland heb mogen ondersteunen. Sinds dit jaar dus bij WEC. Ik kijk uit naar de samenwerking met de collega's in Nederland en hoop nog vele werkers die met verlof komen te mogen ontmoeten.

Een maand later bleek er door interne veranderingen wel een vacature te zijn ontstaan. Samen met mijn vrouw heb ik Gods leiding gezocht of de weg naar WEC ook Gods weg was. Omdat ik eerder bij een andere zendingsorganisatie heb gewerkt, had ik nog een thuisfront team. Ook zij zijn in dit proces betrokken geweest.

Sinds 2012 ben ik getrouwd met Laura. We hebben samen 2 kinderen, Hanna en David. Hanna is 4 jaar oud en David wordt binnenkort 3 jaar. In onze woonplaats Emmeloord maken we onderdeel uit van het missionaire project 'Centrum Proeft'. Door contacten te leggen in de wijk willen we iets van Gods liefde laten zien. Iedere twee weken eten we samen met een ander gezin uit de wijk, en inmiddels is de 'eetgroep' gegroeid naar acht volwassenen en vijf kinderen. Op deze manier actief zijn in de wijk is een mooie afwisseling met het werk op kantoor.

Met z'n allen kwamen we tot de overtuiging dat God de weg wees naar WEC. Op een hele bijzondere manier ben ik daarin nog bevestigd door een tekst uit Filippenzen 4 vers 6: 'Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vreugde van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren'.

Colofon

No. 2, Apr. - Jun. 2019. jaargang 57.

WEC Nieuws is een kwartaaluitgave van St. WEC Nederland
Waalstraat 40
8303 DH Emmeloord

Directie: Silvan en Thamar Hamstra en Kezia Schoonveld

Eindredactie: Hans Frinsel

Giften met aangegeven bestemming worden, zonder aftrek van onkosten, aan het betreffende zendelingenproject overgemaakt. Het is mogelijk St. WEC Nederland testamentair te gedenken.

Bankrekening St. WEC Nederland:
IBAN NL 98 ABNA 0426 839 536.
Incassant nummer is
NL12ZZZ564954390000.

ANBI registratie St. WEC Nederland:
no. 852153958.

Telefoon: (0527) 616 521
Mail: info@wec-nederland.org
Internet: www.wec-nederland.org
Facebook: WECNederland

Discipel worden: bij Jezus zijn

Door Daniël van Saane

We genoten die dag van vrienden op bezoek in ons dorp in Gambia. Om iets van de omgeving te laten zien, liepen we langs de rijstvelden, enorme baobabbomen en prachtig gekleurde vogels, tot de rand van de rivier.



Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen... verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. (Hand. 4:13c)

Aan de kant liggen een paar handgemaakte houten vissersboten. Dan komt er een visser aangelopen die probeert zijn boot naar het water te duwen.

Het vaartuig zit echter stevig vastgezogen in de modder. Wij bieden met plezier onze hulp aan en met onze benen tot de knieën in de modder lukt het ons de boot er uit te krijgen.

Voldaan over onze bijdrage aan de lokale economie genieten we nog even na van het uitzicht, zittend op de grote stenen aan de waterkant, zonder ons druk te maken over onze moddervoeten. Tot onze verbazing komt de visser op ons toelopen met een bak water en begint geduldig onze onderbenen en voeten af te spoelen en met zijn handen schoon te maken.

Het voelt wat onwennig en het liefst had ik gezegd: "Ik doe het zelf wel". Maar iets in me houdt me tegen en laat hem begaan. Het werd me duidelijk dat God mij door deze gebeurtenis iets wilde leren.

Hoe moet het geweest zijn voor de discipelen toen Jezus zo onverwacht hun voeten begon te wassen? De discipelen die vaak ruzie hadden en jaloers waren of angstig en vol onbegrip, tot Jezus een keer uitroept uit: "O ongelovig geslacht... Hoelang zal Ik u nog verdragen?" Toch is Jezus juist heel geduldig met zijn discipelen. Hij noemt hen zijn vrienden en maakt hen partners in Zijn grote missie. Jezus was niet op zoek naar bewonderaars of mensen die zijn leer onderschreven. Hij was op zoek naar discipelen die Hem wilden navolgen en zijn missie voortzetten.

De discipelen die we in Handelingen aan het werk zien, zijn compleet veranderd. Eén ding is duidelijk: tijd doorbrengen met Jezus verandert je leven. Hij is de goede Herder, zijn schapen kennen Zijn stem. Jezus' woorden tot je nemen en je door Hem laten leiden gaat je leven veranderen. Het brengt goede gedachten, woorden en daden voort. Er ontstaan nieuwe gewoonten en het vormt karakters. Dat zien de mensen om je heen en je wordt er ook zelf heel gelukkig van.

Gods liefde voor deze wereld is onze motivatie bij WEC; we mogen deel uitmaken van zijn wereldwijde missie. Jezus opdracht is ook nu om discipelen te maken, maar alleen door eerst zelf een discipel van Hem te zijn. Breng tijd door met Jezus!

De Rajput moslims in India



India's gigantische bevolking bestaat uit heel diverse bevolkingsgroepen.

Eén daarvan, de Rajput moslims, leeft in de noordelijke helft van India, in Uttar Pradesh, Jammu, Kasmir, Rajastan, Haryana en Uttarakhand.

Zij behoren tot de Rajput kaste, een hogere klasse van heersers en stammen af van Rajputs die zich tijdens moslim invasies van het Hindoeïsme tot de Islam bekeerden. Rajput betekent 'zoon van de heerser'. Er zijn bijna 3 miljoen Rajput moslims in India. Hun taal is het Urdu. Het is een totaal onbereikte groep. Onder de veel talrijkere Rajput hindoes is slechts een heel kleine groep christenen.

De Rajput moslims vormen voornamelijk agrarische gemeenschappen, maar met name in Bangalore wonen machtige rijke leden van deze groep. Hoewel moslims, handhaven ze veel hindoe gebruiken naast hun islamitische praktijken. Huwelijken met hindoe Rajputs zijn niet ongewoon; de kaste lijkt prioriteit te hebben boven godsdienst. In contacten lijken islamitische Rajputs meer open te staan voor het Evangelie dan hindoe Rajputs.

Bid

- dat de weinige gelovigen met Rajput hindoe achtergrond ook zullen uitreiken naar de Rajput moslims.
- dat de Rajput moslims een honger mogen krijgen naar het Evangelie.
- voor werkers om deze groep te bereiken.

Door Laurens

Goed voorbeeld doet goed volgen

Als werkers in Gods koninkrijk willen we graag doen wat onze Heer Jezus ons opdraagt. Zijn laatste woorden 'onderwijs al de volken' staan daarin centraal. Met onderwijzen bedoelde Jezus meer dan alleen kennisoverdracht; het gaat erom te worden zoals Hij. Een discipel is iemand die volgt, die wil worden zoals zijn meester.

Het is verleidelijk om alleen wekelijks een avond met elkaar door te brengen en samen de Bijbel te bestuderen. Jezus trok dagelijks op met degenen die Hij onderwees. Voor mij betekent het onderwijzen dan ook in eerste instantie tijd doorbrengen met degenen die volgelingen van Jezus zijn geworden – samen dingen doen. In de alledaagse dingen van het leven wordt zichtbaar wie Jezus voor ons is en hoe wijer zelf naar zoeken om een volgelinge van Hem te zijn. We kunnen samen praten over wat we in het leven meemaken en hoe we met problemen omgaan.

Ik richt me met name op Arabisch spreken met een moslimachtergrond. Vorig jaar werd een gezin met 5 kinderen uit het Midden Oosten gedoopt in een traditionele kerk. Zij wonen in een gebied waar verder geen Arabische gelovigen zijn en spreken de taal van het land nog maar heel gebrekkig. Ik besloot om hen

eens in de drie maanden voor een week-end te bezoeken en te helpen in hun groei. Door dag en nacht met elkaar te zijn zien we alles van elkaar en komen er veel gelegenheden voor discipelschapstraining. Vanuit je hart God danken voor het eten, de discipline van dagelijks uit de Bijbel lezen en hulp aanbieden in huis zijn slechts enkele voorbeelden.

We nemen de tijd om de Bijbel te lezen en om samen te bidden. Ik vind het heel belangrijk dat de kinderen alle vragen mogen stellen die ze maar hebben. Soms wil de vader dat zijn tienerzonen gewoon accepteren wat hij of ik zeg. Dan moedig ik hem aan om hun ruimte te geven en wijs erop dat de Here Jezus er wel raad mee weet. Tijdens het laatste bezoek kreeg mijn Arabische broeder via whatsapp een vraag van iemand uit zijn geboorteland. Hij wist het antwoord niet en legde de vraag over de Bijbel aan



mij voor. Zo ontstond op heel natuurlijke wijze een gesprek over hoe je het geloof met anderen kunt delen.

Discipelschap is meer dan een methode – het is een levensstijl. Zoals kinderen meer leren van het voorbeeld van hun ouders dan alleen van mondelinge instructie, zo speelt ook het voorlezen een hoofdrol in het maken van discipelen.



"Koffietijd!"

Iedereen die vandaag bij ons aan het werk is, legt zijn gereedschap neer en gaat al kletsend richting de guave boom. Daar kunnen ze even koud water drinken uit de 'canari', een aardewerken kruik, en zich wat oprispen met zeep en water.

Door Sjon en Peggy van Ee

Discipelen maken: je leven delen

Ini zet de thermoskan en de koffiespullen, die ze zorgzaam heeft klaargemaakt, in de schoongeveegde tuinhut. Al gauw zitten we met z'n allen rondom een tafeltje met daarop een grote mand vers stokbrood. We gaan zo gezellig eten. Voor sommigen is dit hun ontbijt of zelfs hun enige maaltijd van de dag. Maar het beste voedsel komt daarna: samen Gods Woord bestuderen.

Vandaag hebben we bezoek, dus stelt iedereen zich even voor. Het is een bont gezelschap van allerlei leeftijden, culturen, talen en godsdiensten. Het is vakantie-tijd, dus er is ook een aantal leerlingen met kleine werkcontracten. Daarnaast zijn er onze vaste werkers en ook Togo, de metselaar, met zijn leerjongens.

Togo stelt zich kort voor en begint dan te vertellen hoe hij hier in 2003 een aantal

maanden met Sjon werkte om een garage te bouwen. Hij vertelt hoe de Bijbelstudie bij de koffietijd en de verschillende gesprekken tijdens het werk een ommekeer in zijn leven betekenden. Hij vertelt hoe hij Jezus Christus leerde kennen, hoe er haat in zijn hart was en de liefde Gods alles veranderde en hij kon vergeven. Hij vertelt hoe de Bijbelstudies en gesprekken hem hebben doen groeien in zijn wandel met de Heer.

De aanwezigen luisteren geïnteresseerd naar Togo. Daar is Sansan, een doofstomme jongen die 's avonds op zijn bed nadent over wat hij heeft gezien en 'gehoord' van het leven met Jezus. En Toh, die een paar maanden geleden zijn leven aan de Here Jezus heeft gegeven en sinds hij onder het Woord is minder ruzie met zijn vrouw heeft. Ini is een alleenstaande moeder, die al jaren de Here Jezus kent.



Ze vertelde dat ze nooit Bijbelstudie had gehad, maar nu met haar kinderen samen het Woord bestudeert en met hen praat en bidt. Dan is er Sié, die nog niet zo lang de Heer kent en (nog) niet kan lezen en schrijven, maar door het samen bestuderen van de Bijbel gemerkt heeft hoe hij veel minder woedeaanvallen heeft. En Jacob, die zo graag naar de Bijbelschool wil en leert om open en eerlijk te zijn, ook als hij een fout maakt. Ollo en Sami zijn dit jaar ook vaak bij de koffietijd en de Bijbelstudie; ze staan steeds meer open voor het Woord.

De bezoeker is verwonderd over de vriendschap en liefde onder de werkers. De koffietijd is voorbij. We gaan weer aan het werk. Discipelen maken is je leven delen net zoals de Here Jezus deed.



CAMINO DE SANTIAGO

Wil je groeien in geloof en je geloof op bijzondere manier met anderen delen tijdens een pelgrimstocht?

Loop dan van 8 tot 18 Augustus de Camino naar Santiago de Compostella met ons mee.

Meld je aan of vraag meer info: mobiliser@wec-nederland.org

De reis wordt georganiseerd door WEC Nederland en WEC Spanje.